

Henny Breedijk - Evertsen

1 september 1922

9 januari 2015



*Ruwe stormen mogen woeden,
alles om mij heen zij nacht,
God, mijn God zal mij behoeden,
God houdt voor mijn heil de wacht.
Moet ik lang zijn hulp verbeiden,
zijne liefde blijft mij leiden:
door een nacht, hoe zwart, hoe dicht,
voert Hij mij in 't eeuwig licht.*

Bedroefd, maar dankbaar voor alle liefde, zorg en toewijding die wij van haar mochten ontvangen, geven wij u kennis dat van ons is heengegaan onze moeder en schoonmoeder

Henny Breedijk - Evertsen

weduwe van Arie Adrianus Breedijk
Lid in de Orde van Oranje-Nassau

in de leeftijd van 92 jaar.

Irene en Kees

Vera en Joop

Onze moeder en schoonmoeder is overgebracht naar rouwcentrum "Hess", Reigerlaan 195 te Capelle aan den IJssel, alwaar geen bezoek.

De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op vrijdag 16 januari om 14.00 uur in het crematorium "Schollevaar", Burgemeester Schalijlaan 2 te Capelle aan den IJssel.

Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren en elkaar te ontmoeten in de ontvangstruimte van het crematorium.

Correspondentieadres:
I.M. Stokdijk-Breedijk
Leeuwerik 140
2295 PJ Kwintshoul